

# Chirokamp 2023

## Ichtegem



## Inhoudsopgave

<b>Geschiedenis .....</b>	<b>3</b>
<i>Ichtegem</i> .....	3
<i>Torhout</i> .....	4
<b>Wat?.....</b>	<b>6</b>
<b>Waar?.....</b>	<b>7</b>
<b>Wanneer? .....</b>	<b>7</b>
<b>Hoe? .....</b>	<b>7</b>
<b>Wisseldag .....</b>	<b>8</b>
<b>'t Rugzakken.....</b>	<b>9</b>
<b>Reglement .....</b>	<b>10</b>
<b>Leidingslijst.....</b>	<b>12</b>

# Geschiedenis

## Ichtegem

Ichtegem is een plaats en gemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen.

Het is een fusiegemeente en bestaat uit Ichtegem, Eernegem en Bekegem. De gemeente telt ruim 14.000 inwoners en is verbreed met het Zwitserse Wassen.

Ichtegem bestaat naast Ichtegem-centrum nog uit de deelgemeenten Eernegem en Bekegem. Eernegem is een grote deelgemeente en telt meer inwoners dan de hoofdgemeente. Bekegem is een kleiner landelijk dorp.

Vermoedelijk was in de prehistorie het grondgebied van Ichtegem al bewoond, maar systematisch archeologisch onderzoek werd nog niet uitgevoerd.

Uit de Romeinse tijd zijn bewoningssporen bekend. De Brugse heirweg (Engelstraat, Koekelarestraat en Zuidstraat) kan van Romeinse oorsprong zijn maar kan ook als middeleeuwse handelsweg zijn ontstaan. De naam van Ichtegem zou ontstaan zijn in de 7<sup>e</sup> of 8<sup>e</sup> eeuw en is van Germaanse oorsprong.

Omstreeks 1026 kwam Ichtegem voor het eerst in de documenten voor, en wel als *Hettingeem*. De uitgestrekte woeste gronden van Ichtegem werden van eind 11<sup>e</sup> tot de 13<sup>e</sup> eeuw ontgonnen. Hierin speelden de Abdij van Sint-Bertinus te Sint-Omaars en de Sint-Pietersabdij te Oudenbrug een belangrijke rol.

Religieuze onrust aan het einde van de 16<sup>e</sup> eeuw verwoestte enkele kapellen en beschadigde de kerk van Ichtegem zwaar. In het Wijnendalebos huisden de Bosgeuzen (actieve geuzen die zich aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog in verzetsgroepen verenigde) die het omliggende land onveilig maakte. Het land had een afnemende bevolking en een pestepidemie rond 1580 vertraagde de herbevolking.

Vanaf 1639 kwamen ook mensen uit Artesië naar deze streken en vestigden zich in het gehucht *De Reiger*, dat sindsdien in de volksmond *Artoys* werd genoemd. Van 1764-1775 werden, onder Oostenrijks bewind, nieuwe -vaak kaarsrechte- wegen aangelegd, zoals de weg van Torhout naar Oostende.

Van 1840-1850 was er sprake van economische neergang: crisis in de vlasnijverheid, mislukte oogsten en een tyfusepidemie. Zo waren vele inwoners genoodzaakt elk jaar naar Frankrijk te trekken om daar bij het oogsten te helpen: de Fransmans. Vanaf 1868 was ook Spoorlijn 62, van Torhout naar Oostende, in gebruik. Tot de nijverheid behoorden brouwerijen en een steenoven (1882).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Duitsers een veldhospitaal in het klooster en de school. De overledenen werden begraven en hun stoffelijke resten werden in 1930



overgebracht naar het Duitse kerkhof te Vladslo. Ook werd er in 1917 een vliegveld aangelegd.

Voor na de Tweede Wereldoorlog verdwenen de Fransmans geleidelijk uit beeld, ten gevolge van de landbouwmechanisatie. De plaatselijke zuivelfabriek sluit in 1979.

Ondertussen werd in 1975 een nieuwe fusiegemeente Ichtegem gevormd, waarvan ook Ernegem en Bekegem deel gingen uitmaken.

## Torhout

Op 8 kilometer van Ichtegem bevindt zich de stad Torhout. Torhout is een plaats en stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De stad telt ruim 20.000 inwoners.

Torhout wordt als hoofdstad van het Houtland beschouwd en ligt op de overgang tussen zandstreek en zandleemstreek, langs de zuidelijke steilrand van het plateau van Wijnendale.

Voor de spellingshervormingen werd Torhout als *Thourout* gespeld; in West-Vlaanderen wordt de naam dan ook nu nog steevast als "*Toeroet*" uitgesproken.

De naam van de stad zou volgens De Flou geëvolueerd zijn uit de Germaanse naam Thorwald. Anderen verklaren het als een samenstelling van de naam *Thuro* en *holt*, wat "bos" betekent. Jozef Van Loon ziet er een afleiding in van het West-Vlaamse *torre*, "toren".<sup>[1]</sup>



In de Romeinse tijd was op de plaats van het huidige Torhout sprake van een nederzetting aan de Zeeweg, wat aangetoond werd bij opgravingen in 1990 en 2010. Onder de Sint-Pietersbandenkerk moet zich een Romeins gebouw van enig belang hebben bevonden (2e of 3e eeuw n.Chr.)

Torhout werd in ca. 830 vermeld in het werk *Vita Bavonis* van de schrijver Einhard, waarbij het in 654 al een klooster (monasterium of cella) zou hebben bezeten. In de vroege middeleeuwen was het de hoofdplaats van een Frankische pagus, die later opgeslokt werd door de pagus van de Vlaamse graaf vanuit Brugge. In 835 werden de relikven van Sint-Donatus vanuit Reims naar Torhout overgebracht. Omstreeks 870 werden ze naar Brugge, dat zich tot bestuurlijk centrum had ontwikkeld, gebracht, ook om ze te beschermen tegen invallen van de Vikingen.

Torhout behoorde sindsdien tot het Ambacht Wijnendale, als onderdeel van het uitgestrekte Brugse Vrije. Van een burcht te Torhout zijn geen archeologische aanwijzingen gevonden. Sinds de 11e eeuw bestond er een jaarmarkt, die beschermd werd door de burcht van Wijnendale, gebouwd door de Vlaamse graven. In 1183 schonk Filips van de Elzas Torhout stadsrechten waarin ook het recht op een stadhuis en omwalling werd geregeld. Er was vermoedelijk geen stadsmuur met poorten, maar er waren slechts grachten en wallen. Torhout kende een belfort en een lakenhal, bovendien een groot marktplein. Ook werd in de 11e eeuw de Sint-Pietersbandenkerk gebouwd, waaraan een kapittel verbonden was. Jacob Obrecht is van 1499-1506 lid van dit kapittel geweest.

De jaarmarkt bracht Torhout slechts een betrekkelijk korte bloeitijd, want het belang van de scheepvaart nam toe ten koste van de handel over land, en in het derde kwart van de 13e eeuw was het economisch belang van Torhout sterk verminderd. Na 1600 werd het grote marktplein verkaveld. Tot de toen ontstane nijverheid behoorde een brouwerij, terwijl ook de pottenbakkerij van groot belang was. In 1661 werd het klooster opnieuw gesticht en in de daaropvolgende tijd ook uitgebreid.

In de 18e eeuw nam de bevolking toe, er werden verharde wegen gebouwd en er kwam ook meer nijverheid. De pottenbakkerij kende een laatste bloeiperiode in 1897-1910, waarbij keramiek in art-nouveaustijl een belangrijk product vormde. Een andere activiteit was de vervaardiging van weegtoestellen, waartoe enkele smeden uit Hooglede een bedrijf oprichtten. Later werden ook pompen en andere metalen producten vervaardigd. In 1911-1912 werd ook een weverij opgericht, de *Société Textile de Flandres* of *Fabriek van Thorout* genaamd, die in 1937 failliet ging.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel gebouwen door de Duitsers opgeblazen, en ook geallieerde bombardementen richtten schade aan. Op 18 oktober 1918 werd Torhout bevrijd. Ook de Tweede Wereldoorlog bracht schade toe, door Duitse bombardementen. Op 7 september 1944 werd Torhout bevrijd door Canadese troepen

## Wat?

Wat moet ik doen met mijn valiezen?

Dit jaar vragen we om de kinderen zelf af te zetten op het kampterrein, zowel jongens als meisjes. Het is niet ver rijden van het chiroterrein dus een bus inzetten leek ons niet nodig. Daarom kunnen de valiezen van de jongens mee met de auto's en hoeven ze niet op voorhand klaar te zijn om mee te gaan met de camion. Moeten jouw valiezen (als jongen) om één of andere reden toch mee met de camion, kan dat nog steeds! Je kan de valiezen dan **tussen 1 en 4 juli tot 17u** afzetten op de chiro in het lokaal waar 'valiezen' op staat.

Meisjes brengen zoals steeds hun valiezen mee op wisseldag. Als dit niet lukt, kunnen ook de meisjes hun gerief in het lokaal zetten waar 'valiezen' op staat. Dit kan **tussen 18 en 20 juli tot 17u** (deze datum kan nog wijzigen, dus houd zeker de website in de gaten).

Wat te doen met mijn gsm?

De leden hebben hun gsm helemaal niet nodig op kamp, dus gelieve die ook thuis te laten. Meegenomen gsm's zullen worden afgenomen en worden bijgehouden door de leiding.

Wat krijgen we te eten?

Wel, heel eenvoudig. Hetzelfde als thuis, maar dan anders (en beter? 😊) Zowel de jongens als de meisjes krijgen een super kookploeg mee op kamp:

Kookploeg jongens: Nele, Sam, Gianna, Wolf, Eva, Jasper, Els en Emma

Kookploeg meisjes: Greta, Sharon, Carolien en Geert (10dagen) Sabine, Bob en Veerle (dag 1 t.e.m. 5) Sandra (dag 5 t.e.m. 10)

Wat kost mij dat?

De kostprijs van het kamp bedraagt 150 euro per persoon, tenzij je 3 kinderen hebt die meegaan op groot kamp, in dat geval is het 130 euro vanaf het derde kind. Deze prijs omvat onder andere het eten, de tenten, huur van het plein en het materiaal dat we gebruiken.

De inschrijvingen en betalingen gebeuren beide via **stamhoofd**. Zie de **QR-code** of onderstaande link.

De link is ook terug te vinden op onze website.

Link inschrijven kamp: <https://chiro-beervelde.stamhoofd.be/>



## Waar?

Zoals je al gelezen hebt, gaat ons kamp dit jaar door in Ichtegem.

Alle post wordt opgestuurd naar het adres van de boer, dus voor alle brieven en pakjes is er maar één adres:

Tom Staelens  
Chiro Beervelde  
(afdeling van het kind)  
Tav. (naam van het kind)  
Ruidenbergstraat 30 8480 Ichtegem

Bellen in nood kan naar de leiding!!! (cf. leidinglijst)

## Wanneer?

Voorwacht: 8 - 12 juli  
Jongenskamp: 12-21 juli  
Meisjeskamp: 21-30 juli  
Nawacht: 30 - 31 juli

## Hoe?

**JONGENS VERTREK:** Zoals reeds vermeld moeten ook de jongens dit jaar gevoerd en opgehaald worden op het kampterrein, we zetten GEEN bus in! Ze worden op 12 juli om **14u** verwacht om aan hun kamp te beginnen! Ophalen is hetzelfde als andere jaren, op 21 juli zijn de ouders vanaf **11u** welkom op het terrein en om 12u is er de wisselformatie met aansluitend een lekkere BBQ!

**MEISJES VERTREK:** De ouders van de meisjes zetten hun dochtertje lief op 21 juli af. Dit kan ook vanaf 11u en ten laatste om 12u. Ook zij kunnen nog genieten van de BBQ. Op 30 juli eindigt het kamp van de meisjes om **14u**. Hier vragen we dus ook om de meisjes te komen halen.

Indien je zoon/dochter later komt of vroeger vertrekt, laat dit dan zeker weten aan de leiding bij de inschrijvingen. Deze optie bestaat, maar wij hebben dit liever niet.

## Wisseldag

Op 21 juli organiseren we naar traditie een BBQ voor zowel ouders en kinderen als voor andere familieleden, vrienden... Voor deze BBQ dien je vooraf in te schrijven. Dit kan via onderstaande **QR-code of link**. De link kan je ook op de website terugvinden. Kinderen die meegaan op kamp moeten enkel ingeschreven worden voor de BBQ, de prijs van de BBQ is verwerkt in het inschrijvingsgeld van het kamp.



Link BBQ: <https://shop.stamhoofd.be/bbq-wisseldag-chiro-beervelde/>

Qr-code BBQ:



De prijzen voor deze BBQ bedragen:

- Volwassene: €15
- Kinderen tussen 6 en 12 jaar: €10
- Kinderen jonger dan 6 jaar: €5

De ouders wordt gevraagd om ten laatste om 17u het kampterrein te verlaten zodat de meisjes aan hun kamp kunnen beginnen.



## 't Rugzaksken

1. CHIROKLEDIJ: beige broek of rok, blauw hemd, T- shirt, lange kousen en stevige schoenen (met veters voor de jongens). Dit moet perfect zijn!!! Dit doe je aan als je op kamp vertrekt!!! Bij ons zijn enkel de beige broek of rok en het blauwe hemd verplicht. Jouw T-shirt, sokken en trui moeten niet van het Chiromerk zijn.

2. WASGERIEF: zeep, shampoo, washandje, handdoeken, tandenborstel, tandpasta, spiegel, zonnecrème, borstel of kam... Wij vragen om zo veel mogelijk biologisch afbreekbare producten mee te nemen. Dit is heel belangrijk aangezien wij ons water in de natuur lozen.

3. SLAAPGERIEF: luchtmatras (of veldbed), slaapzak en extra deken, hoofdkussens, teddybeer, foto van je lief,...



4. SPELKLEDIJ: shorts, T- shirts, sportschoenen, lange broeken, truien, zwemgerief, pet. Voorzie je op alle soorten weer en breng zeker kleren mee die vuil mogen worden.

5. REGENKLEDIJ: kw en botten

6. RESERVEKLEDIJ: voor meer dan 10 dagen kousen, ondergoed en schoenen.

7. ZAKGELD: overdrijf niet! Dit wordt enkel gebruikt voor op stapdag. Het grootste deel wordt voorzien door de leiding zelf. Ook worden er enveloppen, kaartjes en postzegels verkocht die je kan gebruiken om brieven te sturen.

8. SCHRIJFGEREI: om een brief of kaartje te sturen naar de mammië en pappië of naar de vriendjes en vriendinnetjes.

9. ALLERLEI: **identiteitskaart/ Kids ID, klevertjes van de mutualiteit(!)**, zak voor vuile kledij, wasspelden, zaklamp, strips of boek voor tijdens platte rust, een rugzakje, voetbalkleren (enkel jongens), **drinkbus, bassin**.

Zorg ervoor dat je alles zoveel mogelijk **KENMERKT** met je naam, initialen, of een manier waarop je weet dat het van jou is. Zeker bij Chirokledij is dit noodzakelijk!!! Zorg ook dat jouw naam op jouw bassin staat! Zorg er ook voor dat je alles in je rugzak, valies of wat dan ook stopt. Plastiëken zakjes gaan snel verloren!!! De bagage gaat mee met de camion dus probeer om alles zoveel mogelijk in 1 grote valies te steken, losse zakjes gaan snel verloren.

## Reglement

# Reglement Chiro St. Daniël Beervelde

KLOOSTERSTRAAT 27, 9080 BEERVELDE

[www.chirobeervelde.be](http://www.chirobeervelde.be)

---

Beste,

Hierbij een soort reglement dat u enigszins wegwijs moet maken in de gewoonten van onze Chiro.

### BEGINUUR:

We verwachten de kinderen ten vroegste om 13u30 en ten laatste om 14u00 op de Chiro, tenzij anders vermeld is op de site. Er is pas toezicht van de leiding om 13u30. Als u te laat komt zal u moeten pompen of krijgt u een andere straf.

### EINDUUR:

Het einduur hangt af van de leeftijd van het kind.

- Pinkels & Speelclub: 17u00
- Rakkers & Kwiks: 17u30
- Toppers & Tippers: 18u00
- Kerels, Tiptiens & Aspiranten: 18u30.

De Aspiranten mogen langer op de Chiro blijven en dit om een band te scheppen met de leiding. Als een Speelclubber een oudere zus/broer heeft die werking heeft tot 17u30, dan mag deze gerust blijven tot 17u30 op voorwaarde dat de leiding hiervan op de hoogte is.

Het kind is verzekerd op het kortste traject van en naar de Chiro.

### PROGRAMMA:

De leden krijgen een programma aangeboden (aangepast aan de leeftijd) en dienen zich daaraan te houden; er kunnen sancties volgen bij moeilijk gedrag en we zullen niet twijfelen om in zo'n geval de ouders te contacteren.

### UNIFORM:

Het uniform is een teken van verbondenheid en gelijkheid, het toont dat wij een groep zijn. Daarom durven wij vragen dat iedereen (vanaf de Speelclub) zijn uniform aandoet om naar de Chiro te komen.

Het Chiro-uniform bestaat uit:

- Een hemd, met alle knopen dicht (mouwen mogen eventueel opgerold zijn tot boven de elleboog)
- Een broek of rok met gesloten rits
- Een T-shirt en/of trui die niet onder het hemd uitkomt
- Kousen die tot boven de enkels komen
- Gesloten schoenen met gestrikte veters

Het Chiro-uniform is te verkrijgen in de Banier in Gent en we hebben ook een beperkte voorraad aan 2ehandsuniformen.

Als men verkleed naar de Chiro komt hoeft het uniform niet perfect te zijn. Maar wanneer het uniform van het lid niet in orde is volgen er sancties.

#### 4-UURTJE:

Het kind kan op de Chiro iets drinken en iets eten. De prijs van het vieruurtje is inbegrepen bij het inschrijvingsgeld.

#### ROKEN:

Principieel zijn wij tegen roken en staan we dit niet toe bij de afdelingen. De leiding rookt ook niet tijdens de werking.

#### ALCOHOL EN DRUGS:

Deze zijn niet toegelaten op de Chiro. Tijdens de werking wordt geen alcohol geconsumeerd en drugs zijn ten alle tijden verboden.

#### VERZEKERINGEN:

Wij zijn verzekerd voor alle lichamelijke schade die aangebracht wordt aan het kind tijdens de activiteiten.

Stel: een kind valt op de rand van een vensterbank, gevolg een gapende wonde. We nemen een ongevallenformulier en rijden naar de dokter; de dokter vult de rechterhelft van het formulier in en wij, de leiding, de linkerhelft. We betalen de dokter en we vragen het geld onmiddellijk terug aan de ouders. De leiding stuurt binnen de 8 dagen het blad op naar onze makelaar en na 14 dagen zullen de ouders een brief ontvangen met de vermelding dat er een dossier geopend is; vanaf nu ligt de administratie in de handen van de ouders. Alle dokterskosten en –briefjes worden intussen bijgehouden en zoals normaal teruggevraagd aan de mutualiteit. Daar kan je een formulier krijgen dat je dan kan terugsturen naar onze makelaar. Het geld zal op je bankrekening gestort worden. Stoffelijke schade (vb. bril) en voertuigen van derden worden niet verzekerd. Wij kunnen onze verzekering uitbreiden naar beperkte periode, gevaarlijke sporten, vrijwilligers voor bouwwerken en speciale gelegenheden.

#### KAMP:

Wij verwachten dat leden die aan het einde van een werkjaar meewillen op kamp, regelmatig naar de Chiro komen; dit werkt groeps sfeer bevorderend. Hierdoor kunnen kinderen die er pas bijkomen in mei spijtig genoeg niet mee. De leiding van de betreffende afdeling heeft hierin het laatste woord.

---

Dit regelement is opgesteld voor de goede orde. Als u uw kind of uzelf inschrijft gaat u automatisch akkoord met dit regelement. Deze regels zijn bindend en gelden voor iedereen. Bij overtredingen van regels kunnen sancties volgen. Dit regelement werd opgesteld en ondertekend door de leiding.

## Leidingslijst

Pinkels	Luca Debacker	0468247003	Luca.Debacker2002@gmail.com
Pinkels	Tibo Pardaen	0476704933	tibo.pardaen@gmail.com
Pinkels	Sofie Van Haudenhuyse	0468272895	sofie.van.haudenhuyse@telenet.be
Pinkels	Amandine Van de Sompel	0478696653	amandine.vandesompel@hotmail.com
Pinkels	Alyne Serrijn	0468259588	alyne.serrijn@gmail.com
Speelclub J	Arne Moens	0475408029	2001.arne@gmail.com
Speelclub J	Alphonse Naudts	0493187842	alphonsenaudts1@gmail.com
Speelclub J	Hannes De Jaeger	0491915020	hannesdejaeger@gmail.com
Speelclub M	Zarah De Cooman	0493453308	decoomanzarah@gmail.com
Speelclub M	Fien Van Hecke	0471756426	fien9080@telenet.be
Speelclub M	Justine Verbeeck	0475377352	justine.verbeeck@icloud.com
Rakkers	Pepijn Mariman	0479534814	pepijn.mariman@gmail.com
Rakkers	Viktor Lusyne	0493688025	Viktor.Lusyne@gmail.com
Kwiks	Britt Van Overloop	0492617171	brittvanoverloop13@gmail.com
Kwiks	Emma De Croo	0477753819	emmadecroo@gmail.com
Kwiks	Margot Claes	0491227052	margot.claes3@gmail.com
Kwiks	Merel De Rocker	0468320133	merelderocker@gmail.com
Toppers	Sepe Claey	0472021411	claeysseppe94@gmail.com
Toppers	Mauro De Cooman	0496399410	maurodecooman@gmail.com
Tippers	Rinske Baert	0468267560	Rinske.baert@gmail.com
Tippers	Marthe Van Damme	0493505014	vandammemarthe03@gmail.com
Tippers	Liesl Verdurme	0477374672	liesl.verdurme@gmail.com
Tippers	Noah Cherroud	0494147905	noacherroud@icloud.com
Kerels	Arno Bogaert	0471031750	arno.bogaert@proximus.be
Kerels	Bram Boone	0483223992	Bram.boone1@telenet.be
Tiptiens	Elise Boesmans	0471720874	elise.boesmans@gmail.com
Tiptiens	Hannah Naudts	0496971368	hannah.naudts@telenet.be
Aspi J	Laurens De Vos	0470887213	laurens.devos9080@gmail.com
Aspi J	Wout De Tollenaere	0491993504	wout.de.tollenaere@gmail.com
Aspi M	Maud De Clerq	0494148947	mauddeclercq@gmail.com
Aspi M	Luna Van Reybroeck	0497253310	luna.van.reybroeck@gmail.com
Aspi M	Eva De Pauw	0492788145	evadepauw2610@gmail.com
Volwassen begeleider	Nele Droesbeke	0477605729	neledroesbeke@gmail.com

# Beste Speelclubbertjes,

Deze zomer gaan we allemaal samen op kamp! Joepie!

Voor veel van jullie is dit het eerste kamp en we gaan er samenmeteen ook het beste van maken!

Wat moeten jullie je hierbij voorstellen?

- We slapen 10 dagen lang in een grote tent.
- We spelen hele dagen spelletjes, ravotten op het plein en in het bos
- We eten veel lekker eten van de kookploeg
- We maken vele kleine en ook een heel groot kampvuur
- We beleven er de beste dagen van ons leven en maken herinneringen voor het leven



De algemene benodigheden voor kamp vinden jullie in 't Rugzakken eerder in het boekje.

Wat nemen jullie nog best mee op kamp:

- Zwemkledij
- Een waterpistool
- Een gele T-shirt waar op geschilderd mag worden
- Genoeg goede schoenen die passen
- Schoenen met veters (niet te vergeten voor formatie natuurlijk)
- Eventueel voetbalschoenen (niet erg als je deze niet hebt)
- Genoeg kleren die vuil mogen worden
- Legerkledij
- Strips voor tijdens platte rust
- Een stylo om een briefje naar huis te sturen  
(kaartjes en postzegels kunnen jullie ook op kamp kopen)
- Een snoepje mag je ook zeker meenemen  
(maar die worden in 1 grote zak gestoken en eerlijk verdeeld)
- Een zakcentje, maar natuurlijk niet overdrijven. €5 is meer dan voldoende
- Goed humeur!



Gsm/ iPad/ Nintendo/... of andere technologische snufjes zijn ten strengste verboden op kamp, neem deze dus zeker niet mee!

Wij hebben er al heel veel zin in hopelijk jullie ook!

Moesten jullie nog vragen hebben stuur gerust een berichtje naar de leiding.

Jullie beste, liefste en coolste leiding, tot op kamp!



## Jow gangsterkesss!

Binnen 2 maand is het zover, dan gaan we samen 10 dagen op kamp. Wij verzekeren 10 dagen vol plezier!

Wat jullie moeten meenemen kan je vinden in 't' rugzakske'.

Maar vergeet zeker volgende zaken niet:

- Veldbed of luchtmatras
- Slaapzak
- Kussen
- Perfect Chiro uniform (rok en hemd)
- Goede stapschoenen, want we gaan op stapdag!
- Een rugzak
- Enveloppen, postzegels en schrijfgerief om brieven te schrijven
- Identiteitskaart
- Een glimlach op je gezicht!

Als jullie nog extra materiaal of verkleedkleden moeten meenemen komt dit nog op de website. Neem daar zeker nog een kijkje.

Bij vragen mogen jullie ons altijd contacteren. Wij hebben er zotveel zin in!

Love you gangsterkesss! 😎

Kusjes,

Justine, Zarah, Fien en anonieme gangster(s)



## Dag rakkertjes

Het Chiro jaar loopt zo stilaan op zijn einde. Maar het leukste moet natuurlijk nog komen! Binnen 2 maand vetrekken we eindelijk op kamp! 10 dagen vol plezier en amusement. Zoals jullie weten worden jullie verwacht op 12 juli om 14 uur, vanaf dan kan het eindelijk beginnen waar zowel jullie als wij naar zo naar uitgekeken hebben. De algemene zaken die jullie meenemen vinden jullie bij t'rugzakken

Toch zijn er enkele dingen die jullie best ook nog meenemen:

- ❖ Zwemkledij
- ❖ Een groene T-shirt die vuil mag worden
- ❖ Goede stapschoenen voor onze stapdag
- ❖ Voldoende kleren die vuil mogen worden
- ❖ Strips en boeken voor tijdens platte rust
- ❖ Eventueel voetbalschoenen, dit is niet verplicht
- ❖ Waterpistool
- ❖ Legeroutfit
- ❖ Een perfect uniform daar horen ook schoenen met veters bij!
- ❖ Een kleine rugzak voor stapdag
- ❖ Schoep mogen jullie ook meenemen maar overdrijf hier niet in.
- ❖ Julie teddybeer om jullie warm te houden ☺
- ❖ En natuurlijk het belangrijkste een goed humeur!

Gsm, iPad en andere technologische zaken laten jullie veilig thuis.

Indien er nog vragen zijn kunnen jullie ons altijd bereiken.

Wij kijken er enorm naar uit en kunnen niet wachten om met jullie op kamp te gaan

Greetz

De beste en coolste leiding

Pepijn en Viktor





Liefste Kwikjes, het is bijna zo ver, de tofste tijd van het jaar komt eraan.

Jullie kunnen het al raden het is bijna tijd voor **Chirokamp**,  
WOEHOOE!!! 😄 Dat wil zeggen **10 dagen** lang feest!

Voor wie nog nooit mee is gegaan op Chirokamp, geen zorgen het wordt heel leuk. Deze 10 dagen vol plezier starten op 21 juli en eindigen jammer genoeg op 30 juli 😞.

Hieronder vinden jullie een lijstje met wat jullie zeker niet mogen vergeten op kamp. Vergeet zeker **'t rugzakje** niet te bekijken, want daarin staan ook belangrijke dingen (in het begin van dit boekje) en hoe je tot de toffe kampplaats in **lichtegem** geraakt.



Wat neem ik mee op kamp en mag je niet vergeten:

- ⊗ Kids-ID, klevertjes van de mutualiteit en medische fiche
- ⊗ Slaapzak, kussen en veldbed/ luchtmatras
- ⊗ Tandborstel, tandpasta en beker
- ⊗ Wasgerief (shampoo, douchegel,) en haarborstel
- ⊗ Genoeg handdoeken en washandjes
- ⊗ Uniform (rok, hemd, dichte schoenen en lange kousen) dit heb je aan bij vertrek, regenjas, genoeg dikke truien, lange broeken, trainingsbroek, shortjes, T-shirts, topjes, pyjama, bikini/badpak...
- ⊗ Onderbroeken en kousen (lange, geen korte) voor meer dan tien dagen lang
- ⊗ Regenlaarzen, sneakers, slippers, goede stapschoenen...
- ⊗ Schrijfgerief om briefjes te sturen, postzegels + enveloppen+ papier (wij verkopen dit ook op kamp, dus je kan dit met een centje van ons ons kopen)
- ⊗ Knuffel(s), zaklamp, zonnecrème, hoofddekseel, zonnebril, wasknijpers en/of kapstok en een vuile waszak (plastieke zak voor natte kleren en een algemene waszak), insectenspray
- ⊗ Extra dekentje (het kan heel koud zijn 's nachts)
- ⊗ Stripss en snoepjes (overdrijf hier niet in)
- ⊗ Een klein rugzakje voor op stapdag
- ⊗ Een klein zakcentje, max 10 euro, 5 euro zal ook wel goed zijn
- ⊗ Kleren die super vuil mogen worden (stel dat we vuil spel doen 😄)
- ⊗ Verkleedkleren voor onze toffe activiteiten: legerkledij, barbie-outfit en koks-outfit
- ⊗ Een drinkfles (genoeg drinken is belangrijk)
- ⊗ Een goed humeur 😊

Indien er nog vragen zijn kunnen jullie ons altijd bereiken via mail of door een berichtje te sturen.



**Wij kijken er alvast naar uit en hebben er heel veel zin in!  
Hopelijk jullie ook!**

**Kusjes xxx**

**Jullie liefste leiding (Emma, Merel, Margot en Britt)  
En  
Iemand even leuk (verrassing)**



## jow toppers

Het is weer zo ver kamp is er eindelijk. Hier hebben wij al heel lang naar uitgekeken en nu komt het wel heel dichtbij. Wij hopen natuurlijk dat jullie hier ook heel hard hebben naar uitgekeken. Mauro en ik hopen dat jullie hier even hard naar uitkijken dan ons en wij hopen jullie hier allemaal te zien. Dit jaar gaan we dus met de fiets naar het kamp. Wij gaan hiervoor vertrekken op de Chiro met een klein beetje gerief (lunchpakket, drinken, ...). Jouw trek rugzak en valies met kleren gaat dus gewoon mee met de camion gelijk andere jaren. Ja je hebt het goed gelezen, een trekruugzak nemen we dit jaar zeker mee want we gaan ook op 2-daagse gaan. Verdere Info voor ons vertrek gaat nog allemaal via onze whatsapp groep gedeeld worden.

Wat nemen we extra mee. Naast alles dat al bij ons rugzakje staat.

- Legerkledij
- Waterpistool
- Jouw knuffel
- Zakgeld voor op 2daagse (ongeveer 50 euro)
- Trek rugzak
- Binnenband voor jouw fiets
- Rode T-shirt
- Goed humeur en snoepjes voor uw leiding 😊

Moesten er nog bijkomende zaken zijn gaan wij dit nog laten weten via whatsapp. Moesten er nog vragen zijn mogen jullie ons ook altijd nog sturen of bellen.

Van jullie tofste topperleiding

Mauro en Seppe.



## Allerleukste 'aesthetic' tippers,

HET IS BIJNA ZOVER: KAMMMPPPPP!!!! Deze keer is het niet op een glamping maar we houden het op een Chirocamping.

Dit jaar trekken we richting Ichtegem, niet zo ver dus!

Iedereen mag mee, op voorwaarde dat je tijdens het jaar voldoende naar de Chiro bent gekomen.

(Minstens 10 keer is de regel!) We hopen dat jullie talrijk aanwezig zijn! 😊

Concreet: het kamp is van 21 tot en met 30 juli. Het is niet ver, dus jullie moeten zelf gebracht en opgehaald worden.

### WAT BRENG JE MEE?

- slaapzak
- matras, opgelet geen veldbed want we slapen in lage tenten, een veldbed past hier dus niet onder.
- toiletgerief (ook maandverband/tampon, Deo)
- handdoeken/ washandje
- bikini
- zaklamp
- hoofdkussen
- ondergoed
- kleren ( voor warm en koud weer)
- kousen (genoeg lange kousen want dat is verplicht als uniform en wij willen geen zweetvoetengeur in de tent)
- fleecedeken
- persoonlijke medicatie
- iets tegen de muggen
- regenjas + schoenen
- zonecrème
- hoofddekseel
- trekrukgzak voor tweedaagse (Groot genoeg voor slaapzak, matje, kleren,... )
- stapschoenen
- slippers
- matje voor tweedaagse
- zakgeld: circa 40 euro, dit zal niet allemaal op zijn, is voor een extraatje, het meeste kunnen we normaal met de kas betalen!
- drinkbus
- foto van je lief
- goed humeur
- snoepen om te delen met je leidsters
- uniform aan bij vertrek
- ID (identiteitskaart)
- Kijk ook zeker naar 't rugzakje!!!!

Verkleedkleren worden later via de Whatsappgroep gecommuniceerd! Hou deze dus zeker in de gaten!!

Veeeeeeeeeeeeeeeeel liefs Marthe, Noa, Liesl, Rinske & een mysterieuze 5de leidster...





# Kerels



Yooooo kerelsss

Dit jaar gaan wij uiteraard weer op chirokamp van 12 tot en met 21 juli. Omdat jullie kerels zijn, zullen we met de fiets naar het kampterrein rijden.

### **Praktische zaken in verband met het fietsen naar het kampterrein:**

- We verzamelen op 12 juli om 8u op ons eigen Chiroterrein in Beervelde.
- Om 8u30 vertrekken we samen richting het kampterrein.

### **Wat neem je mee om te fietsen naar het kampterrein?**

- Een fiets in goede staat die 100% in orde staat!!!
- Kleine rugzak
- Fietslichten en fietsslot
- Reserve binnenband
- Lunchpakket
- Genoeg drinken

### **Kamp**

Voor het kamp zelf dienen jullie ook een aantal zaken mee te nemen:

- Een blauwe t-shirt
- Zakcent voor op 2-daagse (liefst ongeveer €40 indien jullie zelf iets willen kopen op 2-daagse of in geval van nood)
- Legerkledij
- Trekrugzak voor op 2-daagse (en/of fietstassen)
- Zwemkledij
- Een knuffel die kapot mag
- Zaklamp
- Een koersoutfit (indien je dit hebt, je hoeft dit niet speciaal te kopen) → is voor een spel, niet om naar kamp of op 2-daagse te fietsen

Andere zaken delen we nog mee via Whatsapp.

Wij kijken alvast enorm uit naar het kamp, tot dan!

Xxx

Jullie fantastische leiding



## Liefste Tiptiens,

Het Chirojaar loopt stilaan op zijn einde, dat betekent dat we bijna aan het toppunt van het jaar zijn aangekomen: KAMP!!! Wij kijken er enorm hard naar uit en we hopen jullie ook! Dit jaar gaan we met de fiets op kamp!!! Dit betekent dat ons kamp al op 20 juli zal starten en dat we dus met de fiets op tweedaagse kunnen. Meer info hierover volgt! Jullie fiets zal op 30 juli ook mee naar huis moeten. We gaan dit jaar niet met de bus, dus we verwachten dat jullie ouders deze met een fietsenrek mee naar huis nemen. Indien dit niet lukt, kan je fiets mee met de camion.

Wij zetten even op een rijtje wat jullie zeker niet mogen vergeten check ook zeker eens 't rugzakken in het kampboekje!

### *Wat neem je zeker mee op kamp :*

- Luchtmatras, slaapzak en kussen
- Ondergoed en (lange) kousen voor meer dan 10 dagen
- Tandborstel, tandpasta en beker
- Wasgerief, handdoeken en washandjes
- UNIFORM, regenjas, dikke truien, lange broeken, jogging, shortjes, t-shirts, topjes, pyjama, bikini,...
- Verkleedkleden: laten we jullie nog weten
- Zaklamp, zonnecrème, zonnebril, wasknijpers en/of kapstok, vuile waszak,...
- Kampeerstoeltje!

### *Wat neem je zeker mee met de fiets :*

- Een fiets die perfect in orde is
- Een koersbroekje is aan te raden
- Fluohesje
- Fietszakken en rugzakje
- Een matje en slaapzak
- Brooddoos, drinkbus en €50 zakgeld

Vergeet zeker niet jullie identiteitskaart, medische fiche en klevertjes mee te brengen naar Ichtegem! Bij vragen mogen jullie ons altijd contacteren!

Wij kijken er al vast heeeel hard naar uit!!!

Kusjes,  
Hannah, Elise, anoniempje 1 & 2



Liefste Aspirantjes

Het kamp is nu toch al bijna in zicht

Weer ongeveer 13 dagen vol zon, plezier, vrienden en koude douches!

Wij zien het al helemaal zitten, hopelijk jullie ook!

We gaan zoals gewoonlijk bij de Aspis op 3-daagse met de fiets. Ook zullen we naar het kamp rijden met deze fiets, dus zorg ervoor dat deze perfect in orde staat en zorg voor de zekerheid ook voor een extra binnenband. Er zullen wat kilometers afgelegd worden!

We vertrekken hoogstwaarschijnlijk 7 of 8 juli met de fiets om op voorzicht te vertrekken (we zullen dit nog communiceren met de leden zelf, dus verdere info komt nog).

Wat zijn nog zaken die je zeker nodig hebt op kamp?

- Perfect Chiro uniform aan te doen bij vertrek
- Een oranje t-shirt voor voetbal dag! (die we uiteraard zonder problemen gaan winnen 😊)
- Zwemkledij is altijd handig
- Toilet gerief, kleren voor het kamp mee door te komen en een zaklamp
- Snoepjes ook meegenomen worden
- Een zakcentje mag ook voor op 3-daagse
- En je goed humeur natuurlijk!

Natuurlijk zijn er ook zaken die je zeker niet meeneemt! Als de leiding dit toch vindt kan het kamp sneller eindigen voor de persoon in kwestie!

- Alcohol en drugs pakken we niet mee!
- Wapens zoals messen en geweren
- Ebe laat je seksspeeltjes ook maar thuis
- Een slecht humeur laat je best ook thuis

Zorg dat je alles mee hebt, bekijk ook nog eens 't rugzaksken daar kunnen we nog altijd iets vragen als we hier dingen vergeten zijn. Wij kijken alvast uit naar die 13 zalige dagen, hopelijk jullie ook!

Liefs, jullie fantastische megacoole supersterke superslimme 100 kilo benchende knappe leiding

Laurens en wout xxx 😊

Liefste Aspi's



Scan deze Qr-code voor meer info.

Kusjes  
Maud, Eva & Luna

